

Home / Ontdek / Cultuur / Cultuurreis in Polen: in het spoor van de Poolse kruisvaarders



CULTURREIS IN POLEN: IN HET SPOOR VAN DE POOLSE KRUISVAARDERS

Tom Mares **Cultuur** Leave a comment

Reisreporter Tom trekt op cultuurreis in Polen om er in het dorp Grunwald het jaarlijks heroïsche gevecht mee te maken tussen de troepen van de Poolse koning en de ridders van de Duitse Teutoonse orde. En hij bezoekt het grootste kasteel van Europa: Malbork!



Slag om Grunwald. Jaarlijkse herdenking rond 15 juli.

Een cultuurreis in Polen is als reizen in verhalen
 Reizen is leren. Vooral als ik naar bestemmingen ga die nieuw of relatief nieuw voor mij zijn. Ook landen en regio's, die ik redelijk dacht te kennen, verrassen mij nog steeds. Dat maakt deze cultuurreis in Polen voor mij zo boeiend. Mijn gids vertelt over de Teutoonse ridders, kruisvaarders die in het westen van Polen, dat toen een deel van Pruisen was, een belangrijke rol hebben gespeeld.



Museum Grunwald

De Slag om Grunwald
 De verhalen komen helemaal tot leven in het dorpje Grunwald. Helaas ben ik te vroeg op de plaats van afspraak. Het is april en ik ben ruim twee maanden te vroeg voor het middeleeuws strijdtoneel. Ik zie een gigantisch gebouw in een natuurlijke omgeving en vind het op eerste zicht maar niks. Het museum is nog geen jaar oud en vervangt het oude, veel kleinere museum aan de andere kant van het slagveld. Binnen krijg ik de hele geschiedenis voorgeschoteld, waarvan ik de afgelopen dagen zoveel van mijn gids heb vernomen.



Teutoonse kruisvaarders
 Het verhaal gaat als volgt: na hun mislukte derde kruistocht om Jeruzalem te veroveren, schoot de Poolse koning in 1410 de Teutoonse ridders te hulp in zijn strijd tegen de heidense stammen. In ruil werd hun land te leen beloofd. Maar ja, zoals zo vaak, de ridders namen geen genoegen met een vinger, maar wilden de hele land. Om dat doel te beschermen, bouwden ze heel strategisch lentillan kastelen op maximaal een dag wandelen van elkaar. Uiteindelijk leidde dat tot de Slag om Grunwald. De Poolse koning kreeg daarbij steun van zijn neef, de Prins van Letland.

Zoeken ...

GRATIS VAKANTIEMAGAZINE!

LEZERS READEREN

Redactie op [De beste budgettips voor Lissabon deel 2](#)

Mieke op [De beste budgettips voor Lissabon deel 2](#)

Jasper Pollet op [Getest en goedgekeurd: bierproeverij in Tsjechië](#)

Caers Bart op [6 redenen om de parel van het Harzgebied te bezoeken](#)

A.J op [Getest en goedgekeurd: all-inclusive skivakantie bij Club Med in Tignes](#)

LEZERS READEREN

Redactie op [De beste budgettips voor Lissabon deel 2](#)

Mieke op [De beste budgettips voor Lissabon deel 2](#)

Jasper Pollet op [Getest en goedgekeurd: bierproeverij in Tsjechië](#)

Caers Bart op [6 redenen om de parel van het Harzgebied te bezoeken](#)

A.J op [Getest en goedgekeurd: all-inclusive skivakantie bij Club Med in Tignes](#)

ONTDEK MEER:

Geen gerelateerde berichten.

MEEST GELEZEN DEZE WEEK

Costa Brava is méér dan zon en fiësta

Met Intersoc op actieve wandelvakantie in Oostenrijk

Hoe goedkoop een vakantie boeken?

Hotel-restaurant Sanglier Durbuy: uithangbord voor kleinste Belgische stad

Een week vol plezier, actie en magie in adembenemend Noors Lapland

VIND ONS LEUK OP FACEBOOK

[Pagina volgen](#) [Delen](#)



Slag om Grunwald. Jaarlijkse herdenking rond 15 juli.

Middeleeuws strijdtoneel

Die slag op 15 juli 1410 doen 'de legers' elk jaar rond die datum nog eens over. Dat evenement wordt opgevoerd door honderden middeleeuwen-fans uit verschillende landen. Vanzelfsprekend dragen de 're-enactors' een gelijkaardige uitrusting zoals die van hun voorgangers. Zo'n veldslag nabootsen vergt vele uren zelfstudie laat ik me nog vertellen. Al naar gelang de bron streden er toen veertig- tot zeventigduizend strijders op leven en dood. Voor bijna de helft werd die laatste optie de zwarte werkelijkheid. Het koninklijk leger kwam uiteindelijk als winnaar uit de strijd.



Blik op het verlaten slagveld.

Na zon komt regen

Na de theorie in het museum wandel ik even het strijdtonneel op. De immens grote grasvlakte is op enkele bezoekers na uitgestorven. Het regent een beetje. Dat doet mijn gids denken aan een anekdote over die 15^e juli. 'Overdag was het volgens de historici toen een zonnige dag', vertelt ze, 'maar 's avonds begon het te regenen. Het hemelwater spoelde het bloed weg, schreven ze. Bijna symbolisch is dat het nu op 15 juli overdag bijna altijd mooi weer is, maar dat het 's avonds vaak begint te regenen'.



Malbork: het grootste kasteel van Europa

De verslagen kruisvaarders moesten terug naar Kasteel Malbork. Met de auto doen we daar anderhalf uur over, maar wandelend is het ongeveer 22 uur. Daar zullen ze na dat potje vechten wel langer over hebben gedaan. Malbork zelf verrast mij meteen en blijkt een parel die niet mocht ontbreken tijdens deze culturereis in Polen. Nog nooit zag ik zo'n groot kasteel. De lokale gids bevestigt dat meteen door trots te vertellen dat Malbork het grootste bakstenen gebouw van Europa is. Het is volgens haar zelfs zes keer groter dan het koninklijk Kasteel van Wavel in [Krakau](#).

Malbork: het grootste kasteel van Europa

De verslagen kruisvaarders moesten terug naar Kasteel Malbork. Met de auto doen we daar anderhalf uur over, maar wandelend is het ongeveer 22 uur. Daar zullen ze na dat potje vechten wel langer over hebben gedaan. Malbork zelf verrast mij meteen en blijkt een parel die niet mocht ontbreken tijdens deze culturereis in Polen. Nog nooit zag ik zo'n groot kasteel. De lokale gids bevestigt dat meteen door trots te vertellen dat Malbork het grootste bakstenen gebouw van Europa is. Het is volgens haar zelfs zes keer groter dan het koninklijk Kasteel van Wavel in [Krakau](#).



Tip: doe de Malbork kasteeltour

Malbork, dat in de Duitse tijd Marienburg heette, dateert uit de 13^e eeuw en was al vrij snel de hoofdzetel van de Teutoonse kruisvaarders. In die tijd een onneembare vesting. Binnen de kasteelmuren konden tweeduizend mensen wonen en was er voor die massa ook nog eens voor twee jaar eten in de voorraadkamers. Mijn gids wijst ook op de vloerverwarming. Dankzij een ingenieus systeem van kelderovens komt de warmte door een buizensysteem in de kasteelzalen.



Poolse meesters in restaureren

Minder leuk wordt het in de 17^e eeuw wanneer het Zweedse leger hier huishoudt en niet te verlegen is om vele kostbaarheden mee naar huis te nemen. Het zijn inderdaad niet altijd even prettige verhalen, maar het kader is zo mooi en als je van geschiedenis houdt, zoals ik, is het fantastisch om ze ter plaatse te horen. De nekslag krijgt Malbork bijna tijdens de Tweede Wereldoorlog wanneer Russische bombardementen het kasteel voor een groot deel verwoestten. Gelukkig zijn de Polen meester in het restaureren van hun cultureel erfgoed.



Malbork heette oorspronkelijk Marienburg, vandaar de reuze Maria op één van de torens.

Besluit Polen cultuurtrip

Een cultuurtrip is zoveel meer dan alleen de oppervlakte van een bestemming verkennen. Het is de diepere laag van verhalen en geschiedenis die het echt boeiend maakt. Als liefhebber van beide ervoer ik een ongekende vreugde: ik werd ondergedompeld in de rijke historie en de meeslepende verhalen van Grunwald en Malbork en dat maakte mijn vakantie onvergetelijk!

Genoot jij ook al van een cultuurreis in Polen?

Dan zijn we benieuwd naar jouw verhalen! Beleefde je iets leuks of ontdekte je een bijzonder plekje? Laat het ons weten met een reactie hieronder.

P.S. Onderweg prachtige foto's geschoten?

Deel ze op Instagram en tag ons via @reisreporter of gebruik de hashtag #iedereenreisreporter.

PRAKTISCHE INFO

Toerisme Gdansk | Internet: visitgdansk.com/en

Toerisme Polen | Internet: polen.travel

Bezienswaardigheden

Slag om Grunwald | Internet: poland.travel/en/travel-inspirations/the-grunwald-days

Kasteel Malbork | Internet: zamek.malbork.pl/en/home/

VERVOER

Reisreporter Tom vloog voor deze cultuurreis in Polen met de Poolse luchtvaartmaatschappij LOT via Warschau naar Gdansk. Reistijd inclusief overstap: 3u50min.

Met de auto | Brussel – Gdansk 1 273 km | Gdansk-Grunwald 155 km, Grunwald-Malbork 126 km | Malbork-Gdansk 63 km.

ACCOMMODATIE

Central Hotel Gdansk | Steervol (nabij station) en prima gelegen uitvalsbasis voor een bezoek aan het historisch stadscentrum | Internet: centralhotelgdansk.pl/en/home

Tekst en beeldmateriaal cultuurreis in Polen: © Tom Marees

Gerelateerde Berichten:

1. Roadtrip Polen: op cultuurreis met Copernicus
2. Op weekend in wervelende museumstad Gdańsk
3. Gdansk als bakermat van het moderne Polen
4. Poznań met een local: trendy cultuurstad in 't groen



Tags: < AUTOVAKANTIE > < CULTUUR > < EUROPA > < GDANSK > < KASTEEL > < MALBORK > < POLEN > < POMMEREN > < FONKREIZEN >

ABOUT TOM MAREES



RELATED ARTICLES

Sarajevo: tragisch verleden, magische uitstraling

Reistip: cultuur en natuur in authentiek Noord-Portugal

Op zoek naar de Catalaanse roots in de Pyrénées-Orientales