

Home » Herbeleef de historische gevechten van Polen in Gdansk, Grunwald en Malbork



Herbeleef de historische gevechten van Polen in Gdansk, Grunwald en Malbork

Wat zijn de historische straten van havenstad Gdansk herkenbaar! Als je hier over de straten kluert, voel je direct een architecturale link met het thuisfront. De schuldligen zijn de mennonieten en de rijke historie van de Hanze, het samenwerkingsverband van handelaren en havensteden in de late middeleeuwen.

Nederlandse poorten

Zo werden lege schepen – die tussen de Nederlanden en Gdansk voeren – verzwaard met Nederlandse bakstenen. In de zestiende eeuw werden met deze stenen de Groene Poort, de Neptunusfontein en verschillende gebouwen op de Lange Markt in Gdansk neergezet. En ja hoor: die zijn ook nog eens ontworpen aan de tekenafel van de Vlaamse architectenfamilie van den Blokke. Dat is ook het geval met de Gouden Poort en de Hoge Poort.

Ondanks die imposante geschiedenis leeft Gdansk in het hier en nu. Het laatste decennium is Polen uitgegroeid tot een economische tijger. De havenstad plukt hier ook de vruchten van en is geëvolueerd tot een moderne metropool.

Solidarność

We wandelen van het historische centrum van Gdansk richting de haven. Het is een kort tochtje van amper tien minuten. We wandelen langs een kanaal dat zo door Gent of Brugge zou kunnen stromen. Hier en daar steekt een kassel op. Nee, de middeleeuwen zijn nooit ver weg. In de verte zien we de iconische poort van de scheepswerf opdoemen. De witte tralies van enkele tientallen meters breed is de bakermat van Solidarność. Je wordt er stil van.

[Lees de volledige reportage](#)



10 jaar Vennbahn in 10 verrassende feiten

Read more



Volg het spoor van Copernicus door Polen

Read more



Unieke belevenis dichtbij huis: Bouillon

Slagveld

Van de hoofdstad van Solidariteit reizen we naar de regio van Warmië en Mazurië. We staan hier in een open veld in Grunwald. De wind waait, de wind blaast, de wind beukt! Er wordt vandaag geen re-enactment uitgevochten van de middeleeuwse slag uit 1410. We vechten ons een weg tegen de wind naar een heuveltje aan de zijkant. De Poolse koning Wladyslaw II Jagiello was de slimste en gaf op 15 juli 1410, van hieruit orders aan zijn linies. Een laffe houding, vond de Teutoonse hertog Ulrich von Jungingen. Op de vooravond van de veldslag liet de hertog een zwaard afgeven aan de Poolse koning met als boodschap: 'Met dit materiaal kunt u morgen vechten.'

De Poolse koning bleef weg en de Teutoonse hertog kwam om. Zo wonnen de troepen van de koning. Vandaag is de slag om Grunwald nog steeds een prachtige episode voor het Poolse volk in hun geschiedenis. Vlamingen kennen de Guldensporenslag, Polen de Slag om Grunwald. De Poolse koning liet de Teutoonse ridders ontsnappen. Ze trokken zich terug naar hun burcht: Malbork. Op die plek organiseerden de Teutoonse ridders zich opnieuw in de hoop op revanche. Twee jaar later trekt het Poolse leger naar de burcht Malbork. Het oninneembaar fort werd het strijdtoneel van een bijna honderd jaar durende oorlog, die de Teutonen wonnen. Zo'n plaats moeten we met onze eigen ogen zien!

Oninneembaar

Welkom in de hoofdstad van de Teutoonse orde: Malbork. De immense burcht bukt van de zalen en verhalen. De heropbouw heeft veel tijd en geld gekost. Waarschijnlijk zal het een eeuwigdurende operatie zijn: telkens als er een stuk van de burcht af is, zal er een ander stuk alweer toe zijn aan een onderhoud of herstelling. Er zijn dus nadelen aan het grootste bakstenen kasteel ter wereld zijn.

Malbork bezoeken is een plezier voor jong en oud. Tijdens de wandeling voel je het leven van vroeger. We zijn onmiddellijk ingenomen door de grootte van dit kasteel, dat werd gebouwd in 1274.

Het is quasi onmogelijk om dit complex in te nemen. De ingenieuze organisatie werd onderverdeeld in drie niveaus. In het hoogste kasteel woonden zestig monniken, die ook ridder in bijberoep waren. Elke monnik werd destijds in de watten gelegd door zes knechten. In het middelste kasteel – een niveau lager – verbleven de gasten. In het laagste kasteel woonden de werklieden.

Ook de burcht zelf werd in niveaus gebouwd: bovenaan de woon- en slaapvertrekken en onderaan de bakkerij, keukens ... Malbork was zo zelfvoorzienend dat ze genoeg proviand hadden om tot twee jaar te overleven zonder hulp van buitenaf.

Op 1 mei 1945 bombardeerde Rusland Malbork. Bijna de helft van het kasteel werd vernield. Ook Warschau was er zwaar aan toe na WO II. De stenen uit het puin van Malbork werden gebruikt om de Poolse hoofdstad terug op te bouwen. Pas twintig jaar na de oorlog werd het kasteel van Malbork in al haar glorie hersteld.

Het spoor van Copernicus

Er valt astronomisch veel geschiedenis te beleven in de regio's in het noordoosten van Polen. De streek speelde een belangrijke rol in het leven van Nicolaas Copernicus. De Poolse wetenschapper die in Torun werd geboren, is overal aanwezig. Tijdens een Copernicusroute bezoek je historische gebouwen en tentoonstellingen in musea. De aarde draait rond de zon en hier draait alles rond Nicolaas Copernicus. De route brengt je ondermeer ook in Lubawa, niet ver van onze stop in Grunwald. Daar gaf de wetenschapper zijn boek uit: 'Over revoluties van hemelse sferen'. Een belangrijke stop is de kathedraal in Frombork: op deze plek rust het lichaam van Copernicus. Dankzij zijn verhalen en theorieën blijft Nicolaas Copernicus onderdeel van dit – of zijn – universum.

Meer informatie vind je via de volgende links:

[Toerisme: Polen](#)

[Gdansk](#)

[Toerisme: Mazurië](#)

[Malbork](#)

[Toerisme: Pommeren](#)

[Koejavië-Pommeren](#)

[Hotel Eter](#)

[Narusa Hotel](#)

[Hotel Przystan](#)

[Restaurant Kubicki](#)

[Restaurant Fino](#)

[Spichrz Restaurant](#)

Copyright foto's: fotopolska.travel.pl

Lees minder



Onze **GRANDE** reporters stellen volgend(e) hotel(s) voor in deze streek

GRANDE

[CONTACT](#) | [PRIVACY](#) | [DISCLAIMER](#)
Copyright © 2016 GRANDE. All rechten voorbehouden.

