



Home » Copernicus achterna in Koejavië-Pommeren en Pommeren



Copernicus achterna in Koejavië-Pommeren en Pommeren

Dit jaar viert Polen het [jaar van Copernicus](#). Wij treden in de voetsporen van de bekende Poolse astronoom en wiskundige en volgen een gedeelte van de [Copernicusroute](#), langs de Wisla rivier. Reis met ons mee door het wondermooie [Koejavië-Pommeren](#) en [Pommeren](#), van Torun naar Gdansk met een tussenstop in Grudziadz en Malbork. Onderweg kom je niet alleen meer te weten over het leven en werk van Copernicus, je ontdekt ook dat hij van vele markten thuis was.

Torun: het pittoreske geboortestadje van Copernicus

Aan de Wisla rivier in Koejavië-Pommeren ligt [Torun](#). De Hanzestad is voor ons misschien een nog onbekende parel, maar onder de Polen is het een populaire, toeristische bestemming. Als je aan een Pool vraagt wat Torun zo bijzonder maakt, zullen de prachtige gotische gebouwen, Copernicus en de traditionele peperkoek waarschijnlijk in één adem genoemd worden.

550 jaar geleden, op 19 februari 1473, zag Nicolaus Copernicus het levenslicht in het prachtige stadje. Torun omarmt dat gegeven met veel trots. Tijdens het [jaar van Copernicus](#) is een bezoek aan dit plekje dan ook echt een aanrader. Waar je ook wandelt, een link naar Copernicus is nooit ver zoek. Ons eerste kennismaking met de wiskundige en astronoom is op de oude markt. In de zuidoostelijke hoek van het plein, met de gotische Sint-Johanneskathedraal op de achtergrond, prijkt een indrukwekkend standbeeld van Copernicus. In zijn linkerhand houdt hij een instrument vast dat de posities van hemellichamen meet, en met zijn rechterwijsvinger wijst hij naar de hemel. Op de sokkel onder het beeld staat: "Nicolaus Copernicus Thuronensis, terrae motor, solis caelique stator". Nicolaus Copernicus van Torun, bewoog de aarde, stopte de zon en de hemel. Na de nodige foto pauze aan het standbeeld wandelen we verder.

Het Copernicus huis: waar verleden en toekomst elkaar ontmoeten

Het is zondag en Torun bruijt van het leven. Dagjestoeristen uit de verre omgeving komen naar de historische stad. We wriemelen langs het geboortehuis van Copernicus op de oude markt 36. De huizen links en rechts ervan zijn mooi bewaard gebleven en tonen de geschiedenis. Van het geboortehuis zelf heeft een winkelketen een gedrocht gemaakt: een brede glasvitrine werd boven de traditionele ingang gekwakt. Een bezoek loont de moeite niet: dan beter naar het Copernicus museum enkele straten verder.

In de Copernicusstraat 15/17 bevindt zich het ['Copernicus huis'](#), een museum dat volledig gewijd is aan de wiskundige en astronoom. Het huis op nummer 15 behoorde ooit toe aan zijn ouders. Oud en nieuw gaan in dat museum hand in hand met elkaar. De prachtige façade van rode bakstenen in gotische stijl toont hoe de rijke bevolking in Torun leefde in de Middeleeuwen. De binnenkant van het huis is voorzien van de meest technische smuifes dat van het museum één van de meest moderne musea van Torun maakt. Naast de tentoonstelling over het leven en werk van 'de man die de zon en niet de aarde centraal stelde' zijn er ook multimedia presentaties, 4D spektakels, en hologrammen.

Gotische gebouwen en de geur van 'Pierniki'

Tijdens je wandeling in het oude centrum van Torun geef je je ogen de kost dankzij de prachtige gotische architectuur. Een hop-on, hop-off bus is niet nodig. Het oude centrum is namelijk maar 800 meter lang. Dat de oude Hanzestad op de Werelderfgoedlijst van UNESCO prijkt, zal je waarschijnlijk niet verbazen. De wondermooie gotische gebouwen met zijn rode bakstenen zijn werkelijk een streling voor het oog.

Lees de volledige reportage



Onze **GRANDE** reporters stellen volgend(e) hotel(s) voor in deze streek



10 jaar Vennbahn in 10 verrassende feiten

Lees meer



Volg het spoor van Copernicus door Polen

Lees meer



Unieke belevenis dichtbij huis: Bouillon

Lees meer

GRANDE REPORTAGES

Onze **GRANDE** reporters schreven de volgende reportages

GRANDE Gouden Reportage: Cleopatra op het water van de Nijl

We schepen in voor een cruise op de Nijl. Reizen langs de Nijl is reizen in de tijd. We vertrekken in de tempelstad bij Assiout, Luxor. Er heerst hier een monumentale en mysterieuze sfeer. De zon komt op achter de tempel van Luxor. Een kilometerslange esplanade van stralen wordt verlicht met het eerste zonlicht van de dag.

[Lees meer](#)

Unieke belevenis dichtbij huis: Bergen

Kom en bewonder met ons Waalse steden die elk met hun uitzonderlijk historisch erfgoed, prachtige landschappen en charmante slieden je verblij extra pit geven. We zijn in het historisch Bergen. Laat haar focus op kunst, wetenschap en geschiedenis je verblinden. Het Belfort, BAM, het eagle van Le Grand Garde of de sporen van de mijnbouw hebben zich verweven in de charmes van het heden.

[Lees meer](#)

Pintxos en kunst in het betoverende Bilbao

Bilbao heeft zich heruitgevonden als parel van het Baskenland en biedt indrukwekkende architectuur, een case van groen, hoogstaande gastronomie en een vernieuwende geschiedenis. Een overzicht in 6 thema's.

[Lees meer](#)

Bekijk alle reportages

GRANDE HOTELS



Golden Lakes Hotel
★★★★★
Hemelsdreef, België



Hotel Britannia
★★★★★
Kroonsteindreef, regio West-Vlaanderen, België



Grische Hotel Davos
★★★★★
Zweisimmen

de aarde centraal stelde' zijn er ook multimedia presentaties, 4D spektakels, en hologrammen.

Gotische gebouwen en de geur van 'Pierniki'

Tijdens je wandeling in het oude centrum van Torun geef je je ogen de kost dankzij de prachtige gotische architectuur. Een hop-on, hop-off bus is niet nodig. Het oude centrum is namelijk maar 800 meter lang. Dat de oude Hanzestad op de Werelderfgoedlijst van UNESCO prijkt, zal je waarschijnlijk niet verbazen. De wondermooie gotische gebouwen met zijn rode bakstenen zijn werkelijk een straling voor het oog.

Je ogen zijn niet je enige zintuigen die geprikkeld worden tijdens je bezoek aan Torun. Al sinds de 14de eeuw kunnen inwoners en bezoekers van Torun genieten van de geur van vers gebakken peperkoek. Dankzij de gunstige ligging, en vruchtbare grond en uitgebreide handelscontacten, waren er altijd ingrediënten voor handen om de heerlijke koek te maken. Nu nog vind je overal in de stad zaakjes waar je de lekkere peperkoek, of 'Pierniki' zoals de Polen zo mooi zeggen, kan kopen.

Grudziadz: een stadje geboren aan de oevers van de Wisla

We reizen verder richting het noorden, de Copernicusroute volgend. Waar de Wisla (of Vistula in het Engels) al op volle breedte naar het noorden vloeit komen we in Grudziadz, hetgeen als Groedjonds wordt uitgesproken. We naderen de versterkte stad aan de overkant van de rivier. Dat levert een machtig zicht op de omwalling, de imposante graanschuren, de burcht en - even verder doordraaien - de statige Vistula. Zwemmen niet aangewezen: de stroming staat straf.

Wij brengen eerst een bezoek aan het 'ELIS Museum of Vistula River Trade'. Als je meer wilt weten over de geschiedenis van het stadje en het belang van de Wisla rivier, is een bezoek aan dit museum zeker de moeite waard! De Wisla rivier is de koningin van de Poolse rivieren. In Grudziadz is ze met 400 meter op zijn breedst. Aan de oevers van de rivier is de stad geboren. Het vormde een belangrijke handelsroute naar Gdansk. Onze gids legt uit dat er veel athing van de rivier. Het bracht leven, inkomsten, passie en tradities. Het museum wil een belangrijk stuk erfgoed beschermen van de vele generaties vlotvaarders die hun materiaal naar Gdansk voeren. Het is onderverdeeld in drie verschillende ruimtes die ieder een ander stukje van de geschiedenis vertellen. De eerste kamer brengt je terug naar het stenen tijdperk en toont onder andere voorwerpen uit vuursteen die dateren uit de 9e eeuw voor Christus. De tweede kamer staat in teken van de graanschuren en de laatste kamer vertelt over de graanindustrie.

Copernicus: een man die van vele markten thuis was

Na een bezoek aan het museum wandelen we door het stadje achter de wallen. Aan de Sint-Nicolaaskerk houden we halt. Sint-Nicolaas is de patroonheilige van de schippers en handelaars. Dankzij de Wisla rivier werd Sint-Nicolaas gezien als een heel belangrijke heilige voor de vlotvaarders. Je vindt dus heel veel kerken met zijn naam in deze omgeving.

De patroonheilige Nicolaas is niet de enige Nicolaas die een link heeft met Grudziadz. Nicolaas Copernicus had ook een invloed op het stadje. De meesten onder ons associëren Copernicus met astronomie, maar hij had ook een enorme kennis in economie, handel en wiskunde. Een van de belangrijkste economische inzichten van Copernicus was zijn kritiek op het middeleeuwse monetair systeem. Hij vond dat het constant verminderen van de waarde van de munt een negatieve invloed had op de economische groei en handel. Onze gids vertelt trots dat hij in Grudziadz een lezing gaf over 'goed en slecht geld'. Hij legde uit hoe je met geld moest omgaan en kon de term inflatie al uitleggen voordat er sprake was van het woord.

Dat Copernicus een geleerde was die van veel markten thuis was bewijst ook de legende van het 'Trynka-kanaal'. In het begin van de 16e eeuw had Grudziadz problemen met het drinkwater. Volgens de legende vroeg Copernicus om de mappen van de toenmalige kanalen en bestudeerde deze. Hij ontwierp vervolgens in 1522 een nieuw kanaal: het 'Trynka-kanaal' en loste hiermee het waterprobleem van Grudziadz op.

De Klimek toren: een uitzicht om u tegen te zeggen

Grudziadz is gebouwd op een heuvel waarop de Klimek toren prijkt. De oorspronkelijke toren van 30 meter hoog werd op het einde van de Tweede Wereldoorlog volledig vernield door de Duitsers. Een replica van 23 meter kwam pas op de plaats van de oorspronkelijke toren in 2006. Wij besluiten om de toren te beklimmen. Onze gids belooft ons een spectaculair uitzicht en ze heeft niet gelogen! We klimmen een 150 tal treden naar omhoog en komen uit op de uitkijkpost. De zon schijnt en de hemel is open: we zien makkelijk 50 kilometer ver! Veel groen, veel kastelen, veel Vistula.

Malbork: een indrukwekkend kasteel in gotische stijl

Nog onder de indruk van Grudziadz reizen we verder richting Malbork. Hier wordt je overduidelijk door een fantastisch staalijde gotische architectuur. In Malbork staat het grootste kasteel ter wereld dat gemaakt werd in de inmiddels bekende rode baksteen. Ooit was Malbork de hoofdstad van de Teutoonse orde. Het kasteel deed dienst als de hoofdzetel van de Teutoonse ridders. Terwijl je rondwandelt tussen de dikke muren van het indrukwekkende kasteel lijkt een link met Copernicus ver te zoeken. Toch bood het in het verleden wel vaker onderdak aan de astronoom en wiskundige. Hij was er te gast voor beraadslagen, conventies en verkiezingen.

De amoureuze relatie van Copernicus in Gdansk

Onze route eindigt in de Hanzestad Gdansk. Op de Mariastraat 1, in de oude stad, houden we halt aan een huis op wat vastgoedmakelaars nu een 'toplocatie' zouden noemen. De 'Kamienica Gotyk', gemaakt in gotische stijl, is het oudste huis van Gdansk. Wanneer de gids begint te vertellen, wordt het ons al snel duidelijk dat ook deze havenstad aan de Baltische Zee geschiedenis heeft met Nicolaas Copernicus. Hij had er familie wonen en was vaak op bezoek in Gdansk. Volgens hardnekkige geruchten zou hij hier een amoureuze relatie gehad hebben met zijn huishoudster Anny Schilling. Copernicus had geloften afgelegd als katholieke voorganger, dus Bijbelvast was deze liaison niet.

Meer informatie vind je via de volgende links:

[Het jaar van Nicolaas Copernicus](#)

[Koejavië-Pommeren](#)

[Pommeren](#)

[Torun](#)

[Gdansk](#)

[Malbork](#)

[Copernicusroute](#)

Copyright foto's: Polen Travel

[Lees minder](#)



Onze GRANDE reporters stellen volgend(e) hotel(s) voor in deze streek

GRANDE Gouden Reportage: Cleopatra op het water van de Nijl

We schepen in voor een cruise op de Nijl. Reizen langs de Nijl is reizen in de tijd. We vertrekken in de tempelstad bij Luxor. Er heerst hier een monumentale en mysterieuze sfeer. De zon komt op achter de tempel van Luxor. Een kilometerlange esplanade van sfinxen wordt verlicht met het eerste zonlicht van de dag.

[Lees meer](#)

Unieke belevings dichtbij huis: Bergen

Kom en bewonder met ons Waalse steden die elk met hun uitzonderlijk historisch erfgoed, prachtige landschappen en charmante steden je verblijf extra pit geven. We zijn in het historisch Bergen. Laat haar focus op kunst, wetenschap en geschiedenis je verleiden. Het Belfort, DAK, het eglise van Le Grand Garde of de sporen van de mijnbouw hebben zich verweven in de charmes van het heden.

[Lees meer](#)

Pintox en kunst in het betoverende Bilbao

Bilbao heeft zich heruitgevonden als parel van het Baskenland en biedt indrukwekkende architectuur, een oase van groen, hoogstaande gastronomie en een verrukende geschiedenis. Een overzicht in 6 thema's.

[Lees meer](#)

Bekijk alle reportages

GRANDE HOTELS



Golden Lakes Hotel
★★★★★
Herengowven, regio België



Hotel Britannia
★★★★★
Krieken-Hotel, regio West-Vlaanderen, België



Grische Hotel Davos
★★★★★
Ziefenland