



Fotograaf **Ruben Drenth**:
"Gdańsk is niet te vergelijken
met andere Poolse steden,
het doet juist Scandinavisch
aan."

STALEND ALS VANOUDS

Gdańsk

De ongewilde bakermat van de Tweede Wereldoorlog,
maar ook het begin van het eind van de communistische
macht in Oost-Europa. Hoewel gehavend uit de strijd
gekomen, straalt de Poolse stad Gdańsk nu als vanouds.
Een groeistad waar een aangename frisse wind waait.

TEKST EN FOTOGRAFIE RUBEN DRENTH





E

Een wandeling door de Oude Stad van Gdańsk brengt je terug naar de renaissance. Als belangrijkste Hanzeplek aan de Baltische Zee trok de Pruisische stad bouwmeesters uit Antwerpen en Amsterdam aan die er mede voor zorgden dat Gdańsk (in het Duits: Danzig) sindsdien bekend werd als 'parel van het noorden'. Dit is met name te zien op de Lange Markt, een straat om je suf aan te vergapen. Een bulk aan rijk versierde façades en fonteinen met Neptunus, nimfen en andere mythische afbeeldingen. Loop echter naar binnen en je wordt bruut wakker geschud uit een mooie droom: degelijke, franjeloze Oostblokstyl. Ineens lijkt het straatbeeld een filmdecor met gebouwen van bordkarton. Dat is niet vreemd, want de meeste gebouwen in Gdańsk zijn niet ouder dan 60 jaar. De stad is vrijwel volledig platgebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog. Nadat de Duitse bezetter was overmeesterd kwam de stad – of wat ervan over was – onder regime van Moskou en begon de wederopbouw. Niet in stijl van vlak voor de oorlog, want alles wat herinnerde aan Duitsland moest wijken. Dus werd het model van vóór 1793 gebruikt. Pools met invloeden uit de Lage Landen. Nu, decennia later, schittert deze parel weer als vanouds.

Poolse stad met invloeden uit de Lage Landen





Een halve kilometer flaneren op de pier van Sopot





Driestad

Gdańsk vormt samen met de twee nabijgelegen steden Sopot en Gdynia de zogenoemde Driestad. Gdańsk als cultuurhistorische trekpleister, Gdynia als industriestad waar de reusachtige containerschepen af en aan gaan. En Sopot – het contrast kan bijna niet groter – wordt ook wel de Poolse Rivière genoemd vanwege de spaalreizen, het zandstrand en de ruim 500 meter lange houten flaneerpijler, Europa's langste.



Tip: Kasteel Marienburg

Op een uurtje met de auto staat het grootste middeleeuwse kasteel ter wereld. Slot Marienburg (of Malbork in het Pools) werd door de Teutoonse orde gebouwd en moest een en al macht en gezag uitstralen. Het complex van 4,5 miljoen bakstenen staat haast vanzelfsprekend op de Unesco-werelderfgoedlijst.



Slot Marienburg, het grootste kasteel ter wereld





Info

Afstand vanaf Utrecht
 Gdańsk 1.172 kilometer

Meer informatie

i anwb.nl/vakantie/polen
i anwb.nl/routeplanner (route, ook met campings onderweg)

Reiswijzer

Kijk voor updates over coronamaatregelen en reizen op **i** anwb.nl/reiswijzer

Kaarten/gidsen

Michelin Groene reisgids Polen. Prijs € 24,99, **i** anwb.nl/webwinkel



Campings

1 Camping Stogi (Nr. 218)

Camping bij Gdańsk, aan het strand. Houdt het midden tussen een strand- en een stadscamping. Met de tram ben je zó in het centrum van de stad. Ondergrond is zanderig, er is een deel met verharde staanplaatsen voor campers en caravans. Er is een snackbar en een restaurant met kleine kaart. Wifi. Brood verkrijgbaar. Reserveren wordt aanbevolen.
adres Ul. Wydmy 9
 PL-80-656 Gdańsk
open 1 april t/m 30 november
terrein grote camping met 150 toeristische staanplaatsen en 105 huuraccommodaties
i anwbcamping.nl/76384

2 Camping Nr. 159

Rustige camping in beboste duinen. Gastvrijheid troef. De kampeerplaatsen liggen aan straatjes met hoogteverschillen. Ondergrond van zand en gras. Er is schaduw van hoge naaldbomen. Voor caravans zijn er vlakke plaatsen. De zee en het zandstrand (kindvriendelijk en een paar winkels en

bars) liggen op loopafstand. Niet overall wifi. Fietsverhuur.
adres Morska 26
 PL-82-103 Stegna
open 1 mei t/m 15 september
terrein klein/middelgroot met 110 toeristische staanplaatsen
i anwbcamping.nl/43094

3 Camping Elblag (Nr. 61)

De camping ligt aan de rivier de Elblag, niet ver van het dorp. Honden zijn welkom, er is een speciale hondenwasplaats. Gratis wifi. Andere kampeersers vinden het sanitair zeer schoon en zijn blij met de kleine keuken waar je water kunt koken en waar een magnetron is. Inkopen op loopafstand. Elblag is een mooi stadje, ook te voet te bereiken. De eigenaar spreekt goed Duits.
adres Ul. Panienska 14
 PL-82-300 Elblag
open 1 mei t/m 30 september
terrein kleine camping met 40 toeristische staanplaatsen en 8 huuraccommodaties
i anwbcamping.nl/26706

Tips

Musea

Lech Walesa is het gezicht van de Poolse solidariteitsbeweging tegen het communistisch bewind. Met een bezoek aan de scheepswerf, waarvandaan de opstand tot stand kwam, en het imposante Centrum voor Europese Solidariteit leer je alles over deze nog jonge geschiedenis. Ook indrukwekkend: het Tweede Wereldoorlog Museum. Met compleet nagebouwde straten uit die tijd en aandacht voor de plek waar de eerste schoten van de Tweede Wereldoorlog werden gelost. **i** muzeum1939.pl

Huur een fiets

Gdańsk is volledig vlak en bijna even fietsvriendelijk als Nederlandse of Scandinavische steden. Check **i** polandbylocals.com voor fietsverhuur of een tour met gids door de stad.

Eten

Pierogi, het nationale Poolse gerecht in de vorm van gevulde deegkussentjes, staan bij Pierogarnia Mandu op de menukaart. Er is keuze uit ruim 40 soorten. Ondanks dat het duurder wordt is uit eten gaan in Polen nog zeer betaalbaar. **i** pierogarnia-mandu.pl



Zoek en boek!

ga naar anwb.nl/camping