

Ze zijn een stuk minder bekend dan Parijs en Londen, maar wat zijn ze mooi: Gdańsk, Warschau, Krakau en andere Poolse stadsparels.

TIP VAN DE AUTEUR



**Jan-Henk Zandberg**

'Het Mercure Warszawa Grand Hotel heeft speciale kamers, die ingericht zijn als mini-museumje met allerlei relikwieën, posters en gebruiksvoorwerpen uit de communistische tijd, zoals een bakelieten telefoon. Het geeft een breder perspectief op je bezoek.'



ROADTRIP LANGS POOLSE STADSPARELS

# Vergeet Parijs en Londen





LINKS xxxxx.  
RECHTS  
xxxx

**D**aar komt de ober al met onze  oftewel: een biertje. Lékker. We zitten 's avonds midden in de oude haven van Gdańsk, de hotspot van deze historische Hanzestad. Ook al hebben wij romantisch zicht op het vrolijke scheepvaartverkeer op de Motława en worden we idyllisch geflankeerd door de monumentale Kraanpoort (uit de 15de eeuw), de prijs blijft hier schappelijk, zoals vaak in Polen. Dat zorgt voor een relaxte trip langs de leukste Poolse steden, die stuk voor stuk een hippe metamorfose hebben ondergaan.

### Kuifje-achtige oceaanstomer

Ook Gdańsk onderging een transformatie. Aan de overkant van de binnenstad met haar historische Lange Markt, Groene Poort en het Neptunesplein zijn nu luxe hotels, appartementen en winkels verzezen, die een moderne Scandinavische architectuur mixen met de authentieke gevelstructuur van de Hanze-pakhuizen. Voeg daarbij de Kuifje-achtige oceaanstomer bij de jachthaven, dat reuzenrad bij het concertge-

bouw en je krijgt een sprookjesachtige sfeer. Weer een ander sprookje dat in Gdańsk op de machtige scheepswerven ontstond, was natuurlijk de revolte van de vakbond Solidariteit. Poort nr. 2, waar de stakingen tegen het communistische regime werden afgetrapt, blijkt nog in oorspronkelijke staat, inclusief de spandoeken.

Deze beweging vormde het begin voor de economische opleving van Polen, dat onder meer resulteerde in een strakke snelweg richting Warschau, al rijden wij liever – gezellig – binnendoor. Op het platteland voert onze route langs aaneengesloten rijen platanen en nijvere boeren die met vlugge armbewegingen het koren opbinden. Ooievaars maken duikvluchten naar een telefoonpaal, een heel gewoon gezicht hier. Deze nostalgie zet zich voort in de fraaie oude stad van Warschau, de Stare Miasto, met z'n gezellige pleintjes en Koninklijke Paleis. Hier wordt ook de beroemdste zoon van de stad, componist  Frédéric Chopin, geëerd met grappige bankjes, die zijn voorzien van ingebouwde Chopin-muziekjes.

Minstens zo interessant is de innovatieve stadsontwikkeling die de ingedutte grauwe wijken nieuw leven blies. Het terrein van de voormalige Wodka-fabriek Koneser is omgetoverd tot hedendaags industrieel erfgoed met het Wodka-museum, galeries, winkels en een kantoor van Google. Aan de overkant van de Wisla is het Elektrownia Powiśle gerealiseerd, een weelderig winkelcentrum in een oude krachtcentrale. Leuk: de in ere gehouden grote schakelpanelen zijn er nog te bewonderen. Om de hoek ontdekken we op het dak van de universiteitsbibliotheek een unieke botanische tuin.

### Schindler's List

's Avonds relaxen we in het uitgaansgebied aan weerszijden van de brede Marzakovska-boulevard. Het horeca-aanbod is enorm. Begin bijvoorbeeld in een van de vele Vietnamese restaurants en eindig in een Whiskey-bar met personeel in rockabilly-outfits. Voor een leuk uitgaansleven kun je ook terecht in studentenstad Krakau. De  Jovy, dat ooit bekend

stond om haar (vlooiën)markt is nu vooral the place to be vanwege de hipster-barretjes. Het plein schuurt tegen de oude Joodse wijk aan, waar Steven Spielberg grote delen van zijn Holocaust-drama Schindler's List opnam.

Op de Grote Markt van Krakau genieten mensen op terrasjes en speelt op elke hoek wel een jazztrio. Onder de straatstenen bevindt zich een ondergronds

## Pak de Poolse fiets

Veel Poolse binnensteden zijn opvallend auto-minded. Parkeren is niet duur en in het weekend doorgaans overal gratis. De perfecte manier om toeristensteden te doorkruisen is echter per fiets. Je kan ze nu overal huren. In Krakau zit zelfs een Nederlandse verhuurder annex gids: Brian Spooendonk van Mijn Krakau Tours. In Warschau is een systeem van leenfietsen opgebouwd. Via een app kun je ze activeren en op strategische punten weer achterlaten.





museum, dat via opgravingen de geschiedenis van deze voormalige hoofdstad van Polen toont. Van deze diepte gaan we juist weer de hoogte in. Om de hoek ligt een mooi uitkijkpunt: de Skybar. Het Koninklijke Paleis en de Kathedraal, een eclectische mix van bouwstijlen, glanzen verderop in de late middagzon.

### Italiaanse sfeer

De klassieke binnensteden in Polen doen vaak denken aan Vlaamse parels als Brugge en Gent, terwijl de sfeer uitgelaten Italiaans is. In Wrocław is het op het stralende Marktplaats al niet anders. Bewonder vooral het Stadhuis met het astronomisch uurwerk en steek de Oder over om te dwalen over het Kathedraal-eiland. Veelzeggend is dat de bloemenstalletjes hier bijna permanent open zijn. Vanaf het chique dakterras van het vijfsterren Hotel Metropol kijken we uit op de lichtjes van de bruisende stad en loeren we op de menukaart. Vrolijk klappen we hem dicht, want de prijzen zijn plezierig Pools. Dus eh, ober!

 **MEER TIPS EN TRIPS POLEN: ANWB.NL/TIPSPOLEN**



## 3 x Leuk voor gezinnen

### 1 Zwemmen bij Sopot

Naar het strand? Dat kan bij de schattige badplaats Sopot, vlakbij Gdańsk. Heerlijke klassieke sfeer met een enorm Grand Hotel in de duinen en een prachtige witte pier. Het wemelt er van de leuke tentjes.

### 2 Copernicus Museum

In dit wetenschapsmuseum aan de Wisla-rivier in Warschau kan je zelf 450 scheikundige en natuurkundige proefjes doen om de wetten van de fysica te testen. Er is een speciale ontdekkroute voor tieners.

### 3 Ridderkasteel

Het Slot Marienburg in het stadje Malbork is een van de grootste kasteelcomplexen (met museum) van Europa. Ooit werden vanuit dit van oorsprong Duitse kasteel (anno 1274) de kruistochten georganiseerd.



## 10-daagse autovakantie Polen DE SCHATTEN VAN POLEN

Ontdek vier levendige steden vol historie, steeds anders van sfeer en karakter. Van de oude Hanzestad Gdansk aan de Oostzee tot koninklijk Krakau. En van de bruisende hoofdstad Warschau tot de kleurrijke herenhuizen van Wroclaw.

### Hoe langer je ANWB-lid bent, hoe meer extra's je krijgt.

### Wat krijg je?

Je verblijft in comfortabele hotels. Sommige zijn klassiek, andere traditioneel en een enkeling modern. Het centrum is altijd makkelijk met het openbaar vervoer of lopend te bereiken. In Warschau verblijf je bijvoorbeeld in Hotel Metropol, in het centrum tegenover het bekende Paleis van Cultuur en Wetenschap. Het naastgelegen, en bij het hotel horende, Metro Bar & Restaurant is een sfeervolle en gezellige plek waar regelmatig live jazzmuziek gespeeld wordt.

### BLAUW

- 2 nachten in hotel Wolne Miasto (of vergelijkbaar) in Gdansk
- 2 nachten in hotel Metropol (of vergelijkbaar) in Warschau
- 3 nachten in Hotel Alexander (of vergelijkbaar) in Krakau
- 2 nachten in Hotel Grand City (of vergelijkbaar) in Wroclaw
- 9x ontbijt
- + ANWB Cadeaukaart t.w.v. € 15,- (1 per boeking)

### BRONS

- + entree Malbork kasteel

### ZILVER

- +bezoek Chopin concert Krakau

### GOUD

- + entree panorama van Ractawice

### PLATINA

- + Nysa tour Warschau

### Wat kost het?

April	€ 559,-
Mei, juli en augustus	€ 599,-
Juni en september	€ 609,-
Oktober	€ 589,-

Check de website voor de complete informatie en een 15-daagse variant van deze rondreis Polen.

### Ga je mee?

Boek op [anwb.nl/k4polen](http://anwb.nl/k4polen) of bel ANWB Ledenreizen op 088-269 0 269.

*Bovenstaande vanafprijzen zijn p.p. o.b.v. beschikbaarheid van een 2-persoonskamer. Inclusief CO2-compensatie. Exclusief: parkeerkosten, SGR-bijdrage € 5,- p.p., Calamiteitenfonds € 2,50 en reserveringskosten € 25,- per boeking.*



XXXXX