

Gdansk, een oude stad met een jong hart

In deze elegante parel, gelegen in het noorden van Polen begon ooit de Tweede Wereldoorlog en de val van het IJzeren Gordijn. De stad was destijds volledig plat gebombardeerd, maar is met veel passie en liefde voor de oude architectuur weer opgebouwd. Gdansk koestert de historie, maar leeft volop! Slenterend over de eeuwenoude kasseien en langs de huizen met mooie trapgevels wordt de geschiedenis van de Poolse stad zichtbaar en voelbaar. Deze grande Dame heeft zoveel bekringen, waardoor het een geweldige stad is voor een citybreak.

Tekst: Mirjam Preusterink | Beeldmateriaal: Archief POT en Ernst Preusterink

Gdansk is een Hanzestad en onderscheidt zich daardoor van andere steden in Polen. De historische handelsroute over zee zorgde ervoor dat rijke kooplieden uit verschillende landen de geschiedenis van de stad hebben bepaald. De allure en rijkdom van dat Europese handelsverleden is nog overal zichtbaar. De 'Hollandse' trapgevels en grachten zorgen ervoor dat je je in Amsterdam of Antwerpen waant. In de gloriejijd hebben Nederlandse en Vlaamse architecten hier volop gebouwd. Een stuk erfenis uit die tijd.

Het historisch centrum is niet groot en daardoor loop je er in een uurtje doorheen. Het is een wandeling terug in de tijd. De hoge kleurrijke panden met trappen en balkons zorgen voor een romantische uitstraling. Hier geen auto's maar volop

galeries, restaurantjes, thee- en koffiehuisjes, waar je kunt opwarmen als het koud is. De meeste gevels vind je in de Mariakstraat en aan de Dlugi Targ, oftewel de Lange Markt. Een groot rechthoekig plein dat uitkomt op de kade van de rivier de Motlawa. Hier bevindt zich het symbool van de stad, de middeleeuwse Havenkraan, deze werd gebruikt voor het laden van de koopmanswaar. De Mariakerk is het grootste bakstenen kerk van Europa, de klokkentoren is karakteristiek voor het stadsbeeld. Beklim deze en een schitterend panorama is absoluut verzekerd.

Tragische episode in de menselijke geschiedenis

Polen speelde een cruciale rol tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wie de stad Gdansk bezoekt kan niet om deze geschie-



denis heen. De oorlog begon hier officieel na een Duitse aanval in 1939 op een wapendepot aan de Westerplatte. Gdansk is daarom de aangewezen plek voor een museum over deze grootste catastrofe uit de 20e eeuw. Het museum WO II is een van de grootste historische musea in Europa. En één ding is zeker: een bezoek aan dit museum raakt je.

www.muzeum1939.pl/en/home-pag

De val van het IJzeren Gordijn

Op de beroemde Lenin scheepswerf schreef men geschiedenis: hier ontstond de onafhankelijke beweging Solidarnosc van de vakbondsleider en later premier Lech Walesa. Deze vakbondsofstand in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw zorgde voor het begin van de val van het IJzeren Gordijn. Gdansk wordt daarom ook wel het Lourdes voor de vakbonden genoemd. Op dezelfde werf is nu het European Center of Solidarity gevestigd in een prachtig en modern gebouw van scheepsstaal.





In dit museum geeft de interactieve expositie Roads to Freedom een indrukwekkend en helder beeld van de opkomst en ondergang van het communisme in Polen. www.esc.gda.pl

Stad van de smaak

De afgelopen eeuwen brachten de koopmannen uit de verschillende Hanzesteden hun eigen culinaire tradities mee. Dit zorgt voor een diversiteit van gerechten, die vaak van een uitstekend niveau zijn. Een culinaire aanrader is een bezoek aan het etablissement *Corrèze*, een smaakvol ingericht restaurant met een mediterrane keuken voorzien met een Frans tintje. Tip: probeer een glas *Palac Mierzecin Kernling*, een heerlijke droge witte Poolse wijn. Het restaurant ligt nabij het museum WO II.

www.correze.pl/

Het laatste oordeel

De inwoners van Gdansk zijn er maar wat trots op. In het Nationaal museum van hun stad hangt de drieluk 'Het laatste oordeel', gemaakt door de Vlaamse kunstschilder Hans Memling. Een imponerend schilderij, waarin hemel en hel centraal staan. Neem de tijd om alle kleine details te ontdekken. Het heeft daarnaast ook nog een uitgebreide collectie van oude Hollandse meesters uit de Gouden eeuw, zoals Jan Steen en Ferdinand Bol. Het museum bevindt zich in een oud Franciscaner klooster en dit rode bakstenen gebouw alleen ademt al veel historie uit.

Rollende golven en krijsende zeemeeuwen

De trein brengt je binnen een half uur van Gdansk naar Sopot. Voor de sportievelingen is de fietstocht van anderhalf uur een aanrader. Sopot is een historische badplaats iets ten noorden van Gdansk en wordt wel het Monte Carlo van het Noorden genoemd. Door de villa's en houten chalets in Victoriaanse stijl proef je de mondaine sfeer van Sopot van voor het communistische tijdperk. De grootste bezienswaardigheid is de pier, de houten wandelweg heeft een historie van 150 jaar. De concentratie jodium in de lucht, die je inademt is hier twee maal zo hoog dan op het strand. Je kunt hier prachtig flaneren en behalve dat deze wandelingen erg mooi zijn, is het ook heel goed voor de gezondheid. Om de grandeur van vroeger te proeven loop even het Grand Hotel binnen. Hier nipten Greta Garbo en Marlene Dietrich ooit aan een cocktail. Bezoek het restaurant *White Marlin* voor een heerlijke lunch. Het etablissement is sfeervol ingericht in maritiem stijl.

Wie Gdansk bezoekt, kan hier niet om



heen, de vele koffiehuisen. Een bezoek aan *Cukernie Sowa* mag niet ontbreken. Deze patisserie met bijzondere naam heeft al een lange geschiedenis en inmiddels meerdere filialen in Gdansk. Het is moeilijk kiezen uit de taartenvitrine met zo veel keuze. Genietend van een heerlijk stuk taart en een romige cappuccino is er dan maar één conclusie: Gdansk en omgeving is op alle fronten aangenaam verrassend.

Tips en informatie:

- Ongeveer anderhalf uur vliegen met KLM rechtstreeks van Schiphol en met Wizz Air vanaf Eindhoven.
- Vervoer van luchthaven naar de oude stad kan per taxi en kost ongeveer 45 zloty. Bus nummer B rijdt tweemaal per uur tussen luchthaven en centrum. Enkele reis ongeveer 2,50 zloty.
- Munt eenheid Poolse zloty. 1 zloty is ongeveer 0,24 euro (het bedrag delen door 4)
- Beste reistijd is het voor- en najaar. Het klimaat is dan aangenaam.

Kijk voor meer informatie op www.polen.travel/nl

